

Wie is die 'Zelf'?

Een hele mooie spreuk, "Verbeter de wereld, begin bij jezelf".

Loge Rotterdam heeft al meerdere jaren het jaarthema van het seizoen "Ken Uzelve". Maar wanneer ik in mijzelf duik komen de vragen naar boven,

'Wie is die Zelf'? 'Ken ik die Zelf wel'? 'Ben ik die zelf'? 'Ben jij je opvoeding'? 'Ben jij je herinneringen'? 'Heb je een blinde vlek'?

Meerdere keren heb ik tijdens logeavonden beloofd er dieper op in te willen gaan. Misschien wel met avonden buiten de logeavonden om. Nu is het tijd om mijn woorden in daden om te zetten.

Het gaat op de zaterdag worden, omdat een logeavond feitelijk maar een goed anderhalf uur werkbare tijd geeft, terwijl het onderwerp absoluut meer aaneengesloten uren vergt.

Doe je mee met deze zelf-groeicursus?
Totaal 8 zaterdagen in het gehele seizoen.
De datums zijn 12-10, 09-11, 14-12, 11-01, 08-02,
08-03, 12-04 en 10-05.

Curstijd is van 11.00 tot 16.00 uur. Inloop 10.30 uur.
Met een lunchpauze vanaf 13.00 tot 14.00 uur.
Drinken is aanwezig, **eten zelf meenemen.**

Adres is: Proveniersstraat 30b, 3033 CJ, Rotterdam.

Kosten: **€ 80,-** voor 8 zaterdagen.
Te voldoen aan de penningmeester.
Bank: NL 74 INGB 0000 028176, t.n.v. loge Rotterdam T.V.N.

U kunt zich inschrijven door te reageren via deze e-mail.
Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Vragen? Bel mij maar op mobiel: 06-51053253

Groet, Kees.